

maar, hier heeft, geloof ik, die wensch nog meer betekenis. Want indien het een eenig genot is, eene Alpenreize te doen, — die reize te verhalen, is haar eenigzins te herhalen: en wat genot kan grooter zijn dan dit? Indien het mij dus slechts gelukken mag, mijnen lezer, al verhalende, eenigzins tot mijnen medereiziger te maken, zal zijn genot van verre het mijne eenigzins evenaren; wij zullen aan het einde als vrienden van elkander gaan; en van beide zijden even welgemeend zal de wensch zijn, waarmede de lezer mij verlaat, en ik van hem scheid: Vaarwel!