

## VOORBERIGT.

---

*Toen ik het eerste Deel van mijne Reiserinneringen en Indrukken met het opschrift ITALIË, aan het lezend vaderlandsch Publiek aanbood, deed ik het niet zonder schroom. Ieder Reisbeschrijver, die ooit de pen opvatte, om zijne ervaringen en gewaarwordingen op de reize mede te deelen, weet, hoe moeijelijk het is, daarvan een enigzins aanschouwelijk beeld te vormen. Het is spoedig gezegd, als, op het woord van den reiziger bij CLAUDIUS:*

*Ik nam mijn hoed, ik greep mijn stok,  
En toog langs berg en dalen,*

ALLEN om strijd roepen:

*Daar hebt gij kloekmoedig en wel aan gedaan;  
Vertel van uw reizen, verhaal, JURRIAN!*

*Maar als JURRIAN nu den mond opent, en verhalen, niet alleen als een kroniekschrijver opsommen, maar als een ooggetuige voor anderer oogen schilderen wil!...*